

Ελευθερία - Καφενείο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Το ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» χτίστηκε στις αρχές του 20^{ου} αιώνα (1906-1907) από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Δράμας και τον αείμνηστο μητροπολίτη Χρυσόστομο επί της οδού Ερμού (λόγω παρακείμενου ταχυδρομείου), στη συμβολή των σημερινών οδών Βενιζέλου και Κουτουριώτου.

Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον νεοκλασικό με στοιχεία μπαρόκ κτίριο, όπου με μεγάλη επιτυχία ο Αρχιτέκτονας (δυστυχώς δεν μας είναι γνωστό το όνομά του) έχει δώσει λύση στο δύσκολο πρόβλημα της γωνίας.



Αρχικά ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως εντευκτήριο, δηλαδή τόπος συγκέντρωσης των προυχόντων της περιοχής, όπου και οργανώθηκε ο Μακεδονικός Αγώνας (1904—1908). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος χρησιμοποιούσε τον όροφο του κτιρίου ως στέκι για να οργανώσει τους απελευθερωτικούς αγώνες της εποχής. Έπειτα, ο ισόγειος χώρος λειτούργησε ως καφέ-ζαχαροπλαστείο έως τα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής (1941-1944), οπότε και κατασχέθηκε από τους κατακτητές και χρησιμοποιήθηκε ως λέσχη. Ο όροφος του κτιρίου είχε διάφορες χρήσεις κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση του ορόφου, κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο ως «στρατοδικείο». Οι Βούλγαροι καταδίκαζαν εκεί Δραμινοούς πολίτες και τους οδηγούσαν στο θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες δια απαγχονισμού.

Ελευθερία - Καφενείο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Μετά την απελευθέρωση της πόλης ο ισόγειος χώρος επαναλειτούργησε ως καφενείο και πήρε το όνομα «Ελευθερία», ταυτόχρονα με τη μετονομασία της οδού «Ερμού» σε οδό «Ελευθέριου Βενιζέλου» και της κεντρικής πλατείας της πόλης σε «Πλατεία Ελευθερίας».



Ιδιοκτήτης του οικοδομήματος ήταν καταρχάς η Μητρόπολη της Δράμας. Το 1965 περίπου παραχωρήθηκε χωρίς συμβόλαιο στο Διδασκαλικό Σύλλογο και το 1994 στο Δήμο της Δράμας, οπότε και αναπαλαιώθηκε.



Μετά την αναπαλαίωση, ο όροφος χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος, ενώ το ισόγειο ενοικιάζεται ως καφενείο, το οποίο λειτουργεί κατά τους χειμερινούς μήνες.

